



# GOLFSVERIGE

# UNDER



SPELET PÅGÅR UPPE PÅ HÖJDEN. STRAX INTILL, NERE VID ÄLVEN, DUNDRAR GRÄVMASKINERNA IN. GAMLA HÅL 10 SKA BORT. NYA HÅL 13 OCH 14 KOMMER TILL. I SUNDSVALL OCH HOS FLERA SVENSKA GOLFKLUBBAR BYGGS DET SOM ALDRIG FÖRR. GAMMALT BLIR NYTT.



# OMBYGGNAD

TEXT Tomas Hagfeldt



# ”KÄNN INGEN PRESS – MEN DETTA SKA BLI ETT AV SVERIGES VACKRASTE GOLFHÅL!”

**PIERRE FULKE, ARKITEKT** av golfbanor, hade sett sin målbild. Grävmaskinister och green- och bunkerskapare hade fått sin tydliga arbetsuppgift.

Här skulle något alldeles extra kunna förgylla ett redan vackert landskap.

Här fanns marken för att få till ett signaturhål, dittills utnyttjat under flera decennier av spel i Sundsvalls GK:s golfpark intill villasamhället i Skottssund.

Pionjärerna hade tänkt annorlunda. Att plantera träd – lönn, lind, alm, sälg, pil, poppel – var i fokus när en bana skapades i engelsk parkstil, den första slingan på 1950-talet, den andra på 60-talet. Det var naturligtvis rätt just då. Rafael Sundblom och Nils Sköld var arkitekterna som tog tillvara på sin tids möjligheter.

Hål 10 sträckte sig upp på höjden utmed älven, här med namnet Ljungan, längre norrut som Indalsälven. Ljungan slingrar sig här i sin skönaste form runt den gröna

## SNART ÖPPNAT

I Sundsvall invigs den nya sträckningen så fort säsongen är igång.

Något klubbchefen Lars Naurin ser fram mot.

golfmarken där den gör sin bök för fortsatt färd mot Storsjön och de norska bergen.

Men den har aldrig varit i spel.

Förrän nu.

Hål 10 är borta. På teeskytarna intill Ödlundska gårdens röda träfasad står istället siffran 13. Greenen runt 300 meter bort, belägen på en höjd, är nybyggd och synlig. Ett tidigare blint inspel har ersatts av något helt annat.

En ny spelupplevelse väntar Sundsvalls medlemmar och gäster när de från och med 2022 får slå sina bollar intill den norrländska älven.

Till slut kommer de också till ett av Sveriges vackraste golfhål.

Jo, grävmaskinisterna har fullföljt sin arbetsuppgift.

När gräset åter börjar växa och säsongen är igång står nya hål 14 redo för såväl golfslag som mobiltelefonbilder.

– Tidigt i projektet, faktiskt redan vid första besöket, förstod vi möjligheten att göra något här nere vid älven, berättar Pierre Fulke, designer tillsammans med sin kompanjon Adam Mednickson.

– Det har varit fantastiskt roligt att se hålet växa fram, säger Leif Naurin, Mikael Sandberg och Svante Berggren, en trio bakom den anrika golfklubbens nysatsning.

Från teeoräden, cirka 90–120 meter från greenen, är den strömmande älven i tydligt och vackert blickfång. Greenområdet



är skapat strax intill älvkanten och vattnet. Greenen är liten – svårträffad även med de kortaste klubborna i bagen – och greenytan är omgiven av fem bunkrar.

Samtidigt byggdes en ny green uppe på det blivande 13:e hålet. Hålen skapades under ett antal veckor i somras, alltmedan spelet på det gamla par 4-hålet fortsatte.

– Ett par provisoriska tees behövdes. Annars kunde vi spela på 18 hål. Det var också förutsättningen för att projektet skulle kunna genomföras, att vi aldrig behövde stänga någon del av banan. Tvärtom blev bygget

## MARK UNDER ARBETE

Tidigare utnyttjad mark nere vid Ljungan har förvandlats till ett lockande greenområde. Nya tees kommer att placeras närmare älven till höger om bilden.

faktiskt riktigt kul och spännande att följa under spelets gång, berättar Leif Naurin, klubbchef.

**ALLT BÖRJADE PÅ** sätt och vis på drivingrangen. Det är där även den här dagen börjar, det är på övningsfältet strax intill parkeringsplatsen och klubbhusområdet besökaren får sitt första intryck.

– Du ser hur nära det är till de parkerade bilarna, berättar Mikael Sandberg, ordförande i Sundsvalls GK.

– Säkert 10–15 bilskador på grund av felriktade golfslag anmäls årligen till försäkringsbolagen. Rangen har dessutom varit för kort. Att sätta upp ett högt säkerhetsnät var nödvändigt men inte snyggt. Vår dåliga range var ett viktigt skäl till att vi ville göra en förändring.

Idén och förslaget kom snabbt från Pierre Fulke: ”Vi vänder på rangen, vi använder istället den motsatta sidan, mot hål 17 och 18, som ett större, bättre och säkrare övningsfält. Träd kan tas bort. Klubbhusområdet kan bli en betydligt skönare plats att umgås i.”

– Jag fick också veta att klubben hade fler än 200 ungdomar i träning. Att ge dem och alla i klubben bättre förutsättningar för träning blev vår utgångspunkt för projektet, berättar Pierre Fulke.

Därefter startade arbetet med den nya sträckningen. Ett par hål skulle försvinna, nya behövdes.

– Ett viktigt önskemål var också att hitta en lösning där klubbhuset kan användas som ”half way house” efter nio spelade hål. Att ha det ute vid Ödlundska gården vid den dåvarande nionde greenen hade inte fungerat. Allt gick lyckligtvis att lösa med en ny sträckning och exempelvis ett helt nytt nionde hål. Det var klubbens förslag att bygga något där uppe i skogen på berget, berättar Pierre Fulke.

Träd fälldes. På ett nytt golfhål skapades bunkrar, ett greenområde och en fairway, lutande uppför, omgiven av skog och rundade



**”TIDIGT I PROJEKTET, FAKTISKT REDAN VID FÖRSTA BESÖKET, FÖRSTOD VI MÖJLIGHETEN ATT GÖRA NÅGOT HÄR NERE VID ÄLVEN.”**



bergshällar, med utsikt ned mot jordbrukslandskapet och bort mot skidbacken, Nolybacken.

En slingrande väg byggdes för promenaden ner mot klubbhuset och halvtidsvilan.

– Det blev en av många inspirerande lösningar. Hela projektet har varit riktigt givande, från att ha hört Pierre Fulkes målande beskrivning av möjligheterna där uppe i urskogen till att se det färdiga resultatet, säger Svante Berggren, ordförande när idéerna och tankarna började bli till verklighet.

Hålen 4, 9, 10, 13 och 14 är de nya när banan öppnas 2022. Projektets första fas är avklarad. Nya tees, nya vattenhinder, nya välformade bunkrar och en ny bansträckning finns att uppleva vid den 70-åriga klubbens återinvigning. Ny bevattning och dränering gör det möjligt att hålla en högre kvalitet på banans spelytor. Inga inspel behöver längre slås mot okända mål, utan att vara synliga för ögat.

Den nya rangen och ett nytt övningsområde med puttinggreener och studio är under uppbyggnad, skapad av Fulke.

– Mycket mer kommer att göras. Det här är början. Men den stora förändringen är klar och vi tycker att vi är på rätt väg. Nu ser vi verkligen fram emot att spela banan i sommar, säger Naurin, Sandberg och Berggren.

Mer om klubbens tankar och sätt att driva sitt projekt finns skäl att återkomma till.

**PIERRE FULKE ÅKER** vidare till Gotland där andra grävmaskiner står och väntar vid nya golfhål och bunkerområden.

Visby GK, utsedd till Sveriges bästa golfbana 2020, ska bli ännu bättre. Inte långt därifrån ligger Gumbalde Resort, När GK och Slite GK, andra anläggningar under utveckling.

Historien om ett svenskt golfland under ombyggnad går från Norrland till Gotland och vidare till Sveriges alla distrikt och regioner. Det skapas och byggs på många håll – stort som smått – och flera nyinvigningar och pågående projekt under 2022 ger förut-

sättningar för fortsatt nyfikenhet och ökat golfspel.

– Det är faktiskt galet. Vi har aldrig tidigare märkt ett så stort intresse för ombyggnationer, säger Pierre Fulke. De projekt som tidigare varit på gång, delvis i väntan på ekonomiskt bättre tider bland svenska golfklubbar, har nu verkligen blivit av.

– Jag har haft många jobb under flera år. Men absolut har jag idag mer att göra än någonsin. Samtidigt gäller det att leverera, jag vill inte göra något halvhjärtat, säger Johan Benestam, arkitekt med cirka 20 pågående projekt.

– Det är fullt upp året om. Flera svenska klubbar har förstått att man inte behöver göra om allt på en gång, att en bana också kan utvecklas med dagens möjligheter till detaljrikedom, säger Christian Lundin.

Fulke, Benestam och Lundin är arkitekterna som anlåtats till de stora projekten när 2020-talets golfboom handlar om ord som ombyggnad, redesign, förbättring och förädling.

Sundsvalls GK är ett exempel på vad en anrik medlemsklubb ute i den norrländska landsorten kan åstadkomma. Vid möten med arkitekterna ges ytterligare exempel på banor under utveckling. Många sådana.

Ombyggnadstrenden är tydlig. Klubbar

med befintliga banor i sina sköna miljöer ser möjligheterna. Flera har skapats under tidigare golfboomar under olika årtionden. På 00-talet var det superprojekt såsom Bro Hof Slott, Hills, Sand, Vasatorp TC, Vallda och PGA National som ökade standarden. Då med helt nya anläggningar. Från orörd mark till färdig toppbana.

Sedan dess har andra klubbar hängt på. Flera stora ombyggnadsprojekt har blivit populära och omtalade. Idag arbetar man

#### NYA NIAN

Ny skogen har gallrats och gräset har såtts. Sundsvalls medlemmar och gäster har fått ett nytt avslutningshål på den första slingan.

framåt med insikten att alla banor kan utvecklas för att göra spelet roligare, för alla.

Visuellt kan spelupplevelsen bli starkare med nya vackra bunkrar, välformade greenområden, något nytt hål, gallrade träd-dungar, förskönade klipplinjer, spelnivåanpassade tees eller vad man nu vill åstadkomma.

Vi talar om den tydligaste trenden: Nya bunkrar.

– Ja, det är bunkrar det snackas allra mest om. Många frågar om liners, bunkerkanter, design och skötsel. Via undersökningar som Players 1st vet jag att önskemål om nya bunkrar kommer högt upp på många klubbars listor, säger Johan Benestam.

– Det finns idag tekniker som gör dem bättre dränerade och vi kan skapa dem estetiskt vackrare och bygga dem på strategiskt smartare platser för dagens slaglängd. Samtidigt tycker jag att det är oerhört viktigt att tänka till innan de byggs, hur de sedan också kan skötas på ett ekonomiskt hållbart sätt, år efter år.

Pierre Fulke håller med:

– Nya bunkrar kan göra en stor skillnad för helheten. Själv tycker jag att en bunkerrenovering ofta ger den största effekten per insatt krona. Idag finns alla material – liners, sand etcetera – för att skapa bunkrar av högsta kvalitet. Sedan är det viktigt att hitta ett formspråk som passar på just den banan där de ska ligga.

Christian Lundin tillägger:

– Vi har många finna sträckningar och golfmiljöer i Sverige. Nu kan vi jobba med extrema detaljer, tala om hur en enda bunkerkanter kan göra ett golfhål vackrare. När banor byggs av tidigare arkitekter har de gjorts med stor kompetens och med sunda sträckningar. Idag kan vi tillföra mycket nytt tack vare den detaljrikedom vi kan fokusera på och de former som våra shapers kan skapa.



#### LÄGE, LÄGE, LÄGE

Pierre Fulke är Ryder Cup-spelaren som blev banarkitekt. Ombyggda Visby GK har utsetts till Sveriges bästa golfbana.



FOTO OSKAR ÅSGÅRD (VISBY), KARL NORLUND (FULKE)



**”HELA PROJEKTET HAR VARIT RIKTIGT GIVANDE, FRÅN ATT HA HÖRT PIERRE FULKES MÅLANDE BESKRIVNING AV MÖJLIGHETERNA DÄR UPPE I URSKOGEN TILL ATT SE DET FÄRDIGA RESULTATET.”**



**SOMMAR I CITY**

Här återskapas Stockholms Golfklubbs ursprung från 1930-talet. Kraft och resurser har ägnats åt de totalt 90 bunkrarnas alla sköna former. Ombyggnader av bunkrar är 2020-talets tydligaste trend.

FOTO PETER CORDÉN

Johan Benestam jobbar gärna med relativt små bunkrar. Inte sällan med kanter av Eco Bunkers. Detta för den effektiva skötselns skull.

– När en klubb funderar på en ombyggnad av bunkrar är det väldigt viktigt att ha koll på vilka resurser som kommer att krävas, vilken skötselbudget man vill satsa på. På en normal bana finns 3–5 kilometer kanter att ta hand om. Det krävs mycket tid och manskap.

Johan började själv sin karriär som greenerkeeper för att fortsätta på internationella skolor inom golfbanedesign. På svenska marker skapade han Vesterby och förädla de Kungliga Drottningholm vid en stor ombyggnad.

Arbetet på hans första hemmaklubb, Drottningholm, pågår ständigt. Liksom på Nacka GK som var ett av hans första projekt.

– Den nya rangen på Drottningholm har blivit riktigt bra. Att även Nacka kan fortsätta att utvecklas, i ett naturreservat i både Nacka och Värmdö kommun, är roligt att se. Öppningshållet byggs om helt och hål 2 blir ett nytt korthål. Speltekniskt och strategiskt blir banan bättre.

Den här dagen är Benestam hos Österlens GK. Klubben tar ny hjälp när deras båda banor, Lilla Vik och Djupadal, ska få en ytterligare förädling i det vackraste av landskap.

På Ullna ska en ny puttinggreen öppna när 2022 års säsong startar, belägen ute i Ullnasjön. Tillsammans med Benestam driver klubben ett projekt med en ny drivingrange intill klubbhusområdet.

På klassiska Rya GK pågår en förädling. Ett antal nya tees och en ny green på nionde hålet har byggts efter många års diskussioner. Skånska grannar som Landskrona och Vasatorp utvecklas med Johan Benestam som ansvarig arkitekt.



FOTO KARL NORDLUND

Landskronas ombyggda range, med 3500 kvadratmeter syntetiskt gräs, har blivit populär. Tre nya hål på Vasatorps allébana kommer att öppna under 2022. Anläggningen med totalt 57 golfhål växer.

I Stockholms skärgård, på Fågelbro Country Club, har bunkrarna på området vid hålen 9 och 18 bytts ut och fått nytt utseende och material.

– Där fanns ju sedan länge träpalissader utmed kanterna. Det var snyggt när det byggdes. Men träet blev till slut murket och det var högtid att byta ut dem, berättar Johan Benestam.

Bollnäs i Hälsingland, Eda i Värmland och Öjestrands, Sundsvalls GK:s granne, är andra banor i förbättring med små medel. Ett stort bunkerprojekt planeras på Viksjö GK. Benestam talar sig varm om allt som är på gång uppe i Idrefjällen. Ett nytt hål byggs på Strand Golf, ett nytt övningsfält på Ängsö...

– Det händer mycket roligt i GOLF SVERIGE och det är förstas riktigt kul att få vara med om det, säger han.

**CHRISTIAN LUNDIN** ÄR den här dagen i Sölvesborg, på plats ute vid havsbandet och Blekinges skärgård där två nya greenområden har fått bästa läge.

Hål 14 kommer att ersättas med ett nytt korthål, skapat ute vid havskanten. Strax



intill har 13:e hålet, par 5, fått en större damm och en green ute på en halvö i havet.

– Helt underbart att vi kan göra detta i den här unika miljön. Det har varit en slags dröm i flera års tid. Klubben har länge gjort ett fantastiskt miljöarbete och haft en ständig dialog med länsstyrelsen. Detta är en del i ett våtmarksprojekt. Samtidigt ersätts ett svagt golfhål med två nya starka, säger Christian Lundin.

Christian återvände till Sverige från Irland och sina arbeten tillsammans med Jeff Howes Golf Design. Han startade sin egen arkitektfirma och fick snabbt möjligheten att forma nya och ombyggda banor som Halmstad Golfarena, Ekerum och Skövde.

#### TOURKLASS

Tillsammans med Henrik Stensson har Christian Lundin skapat Österby Stenson. Nu planerar de nästa byggnation på Österåkers GK:s superanläggning.

FOTO JACOB SJÖMAN

Tillsammans med Henrik Stenson står Lundin bakom nya Österby Stenson hos Österåkers GK. En ytterligare utveckling av anläggningen fortsätter med banan Västerled som kommer att genomgå en lika ambitiös omstöpning.

Under år 2022 är samtliga de nya, återskapade 18 hålen på Stockholms Golfklubb i Kevinge redo att öppnas.

– Jag tycker att vi verkligen har lyckats skapa en riktigt häftig golfupplevelse i Kevinge, ett golflandskap på den klassiska marken intill bostadsområdet i city. Det är knixigt, roligt och även vackert med de mogna träden, sjön, villorna och inte minst de 90 nya bunkrarna.

– Och strax intill ligger tunnelbanan. Det är verkligen en härlig mix.

Även hos Haninge GK satsar klubben på ett stort projekt med Christian Lundin som arkitekt. Den första fasen genomfördes under 2021. Nio hål på den gula slingan byggdes om med nya tees, bunkrar, greener och bevattning.

– Det blir en helt annan upplevelse än tidigare. Där finns stora områden att jobba med, det är en välskött parkbana i skön natur, vi har fått till ett Amen Corner på hål 11 till 14, berättar Christian Lundin.

I Göteborg, på Delsjö GK, har en totalt bunkerrenovering genomförts. På Torslanda har 100 000 kubikmeter nytt material tillförts för att skapa ett böljande landskap med kullar och även en ö-green som avslutning framför klubbhuset.

Nya projekt planeras i Borås och i Ängelholm där Lundin, Stenson med flera satsar på en golfanläggning som vi lär höra mycket mer om i framtiden.

I Slite på norra Gotland är sex ombyggda hål redo för spel i sommar.

#### LJUSA TIDER

Hos hemmaklubben Kungliga Drottningholm tog sig Johan Benestam an ombyggnaden med största möjliga passion. Den finns kvar och har utvecklats. Idag jobbar han med cirka 20 pågående projekt.

FOTO PETER CORDÉN



FOTO KARL NORDLUND



**”DET HÄNDER MYCKET ROLIGT I GOLFSVERIGE OCH DET ÄR FÖRSTÅS RIKTIGT KUL ATT FÅ VARA MED OM DET.”**



– Peter Nordwall har skapat en riktigt sund och väldesignad bana. Nu har vi kunnat utveckla karaktären, få till en gotländsk känsla, med större bunkrar och ett mera vildvuxet utseende på kanterna. Den skiljer sig från allt det läckra som Pierre Fulke gör ute på Gumbalde och Kronholmen. Det finns flera olika golfupplevelser på ön, vilket ju är fantastiskt.

**DET ÄR PÅ KRONHOLMEN** – hos Visby GK – Pierre Fulke den här dagen kör sin grävmaskin på det blivande tredje hållets green. Här fortsätter utvecklingen. Hål 3 och 4 byggs om och banans bunkrar får nya utseenden i varierande former. Banorna i Australiens sandbälte är förebilden.

Pierre var tourspelaren – Ryder Cup-spelare och vinnare av Volvo Masters – som snart efter karriären gick vidare med en stark passion för golfbanedesign. Tillsammans med en annan före detta tourspelare, Adam Mednickson, har han utvecklat anläggningar som Visby GK, Kristianstad GK, Frösåker G&CC och flera andra svenska toppbanor.

På golfön Gotland finns mer att göra. Under gårdagen var han ute på Gumbalde Resort som under 2022 kan komplettera sin nya hotellanläggning med en ombyggd golfbana.

– Den sista greenen är finplanerad och redo att torvas. Tees och greener med avrinningsytor har byggts under hösten 2020 och sommaren 2021. Bevattningen är delvis ny. Ett riktigt bra jobb har gjort av konstruktionsteamet, berättar Fulke.

**HAN ÄR EN AV FLERA** arkitekter som ofta tar hjälp av konstruktionsfirman Nelson & Vecchio. Skotten David Nelson har satt sin prägel på flera svenska golfbanor under de senaste åren. Hans team har format golflandskap i Kristianstad, Skövde, Djursholm och i nämnda Visby, Haninge och Sundsvall.

– Vi har hittat varandra, jag och David

#### BÄSTA RULLEN

Skotske David Nelsons konstruktionsteam har de senaste åren skapat mycket av allt det nya i Golv Sverige. Här rullas de första torvorna ut på Djursholms sjunde green.

FOTO MAX FALLENIUS

och hans shapers och finplanerare. Vi känner numera varandra så väl att vi vet hur den andre tänker och hur vi tillsammans kan lösa det vi vill åstadkomma, säger Pierre Fulke.

En annan trend är tydlig, tillika en förklaring till den höga kvaliteten på våra nya, ombyggda svenska golfbanor: Samarbetet mellan de svenska arkitekterna och de internationella konstruktions- teamen har utvecklats.

– Absolut är det så. Jag jobbar uteslutande med firmor som är specialiserade på golfbanebygge. Den kunskap vi har tillsammans är viktig för både resultatet och klubbarna som investerar. Det finns duktiga grävmaskinister även hos andra entreprenadfirmor – men vi tar inte in någon som inte är van vid att bygga golfbanor. Det är så många detaljer vi jobbar med, de olika formspråken som ska passa golfaren. Man tar liksom inte in en ekonom för att kakla om ett badrum.

David Nelson nickar förstas instämmande:

– Att få jobba med de bästa arkitekterna är en förutsättning för ett lyckat resultat. Men en riktigt bra golfbana byggs inte i ett kontor, den skapas på sin plats, sa David i samband med ombyggnationen av Djursholms GK säsongen 2020 och våren 2021, den gången tillsammans med danske Caspar Bay Grauballe.

– Konstnärer gör först en skiss av vad de vill försöka måla, sedan skapas det som blir resultatet. Här på golfbanan har vi en gigantisk målarduk att skapa konst på. Vi jobbar hårt i våra maskiner men måste också ha kreativitet, tillade David.

Christian Lundin använder samma bild om processen att utveckla golfbanor.

– Jag håller i min pensel när jag ritat golfhål. Maskinföraren har sin pensel när han formar greener och bunkrar. Jag vill att alla min banor ska se så olika ut som möjligt. Därför jobbar jag med ett brett nätverk av shapers.

David Nelson reser vidare med sitt team genom Golv Sverige.

Till våren är de tillbaka i Sundsvall där klubben planerar för sin nyinvi gning och fortsättningen av arbetet med drivingrangen, klubbhusområdet och övriga delar av 18-hålsbanan. 14 miljoner kronor investeras. Klubbens masterplan och presentationer och förslag klubbades på ett extra möte i mars 2021. Majoriteten för ett ja till ombyggnaden var tydlig, 206 röster av 225 möjliga.

Pierre Fulke och David Nelsons manskap arbetade därefter intensivt under en minnesvärd sommar.

”Känn ingen press – men detta ska bli ett av Sveriges vackraste golfhål!”, sa Pierre till grävmaskinisterna nere vid älven.

– För min del har det här projektet varit jätte viktigt. Det känns betydelsefullt också för golfen i Norrland. Många klubbar kan nu titta på vilka lösningar som funnits i Sundsvall. Även om säsongen är ganska kort finns det flera månader då man kan erbjuda banor av riktigt hög kvalitet. Det norrländska landskapet är ju dessutom fantastiskt vackert.

Sundsvalls medlemmar, unga som gamla, får nu en bättre anpassad bana och ett trivsammare klubbhusområde att umgås i. Framför allt får de bättre träningsmöjligheter och en parkeringsplats där bilarna står tryggt och säkert, långt ifrån snett slagna golfbollar. Banan är handikappanpassad med nya vägar och tees från olika avstånd. Ett bidrag från Arvsfonden på 3,8 miljoner kronor, inklusive moms, blev ett tillskott för en ännu bättre upplevelse för alla kategorier av golfare.

– Att anlita en arkitekt som Pierre och ett team som David Nelson har visat sig vara väl investerade pengar. Vi har också haft tillgångar i form av mark för fem sålda villatomter, vi har haft ett bra samarbete med banken och aldrig behövt höja medlemsavgiften för ombyggnadens skull, berättar klubbchefen Leif Naurin.

Medlemsantalet har ökat från 1200 till det uppnådda taket 1400.

– Det har varit viktigt att göra detta rätt från början, att inte snåla in på något när vi väl bestämt oss. Vi har haft tur med tajmingen, att satsningen kunde göras när golfen upplever en peak. Om det blir tuffare tider igen har vi en attraktiv produkt, säger Leif Naurin.

Nere vid älven puttas det snart på ett av Sveriges vackrast belägna greenområde. ●